

**WAT:** Het verhaal van “het kind van 9”

**DOOR:** Gerdien Janssen

**WAAR:** podium IKC 't Holthuis

**WANNEER:** 11 april 2022, 19.30 uur (afhankelijk van de Corona-maatregelen)



**Herkennen jullie het? Je kind dat stampvoetend de trap op gaat terwijl hij/zij roept: “Niemand begrijpt mij!” Het groep 5/6-kind dat zich al zo groot voelt en tegelijkertijd soms nog zo klein is? Op de drempel staat van de ‘grote-mensen-wereld’?**

*Op 11 april vertel ik het verhaal van 'het kind van 9'. Een verhaal over de ontwikkelingsfase van het kind tussen de 8 en 10 jaar, de fase waar IK langzaam verandert naar JIJ en WIJ, waarin kinderen zich bewust worden dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en 'iets van de ander vinden' en zich dus ook bewust worden dat de ander ook iets van hen vindt... een uitdaging voor het kind zelf, maar zeker ook voor de ouders en de leerkrachten die met deze groep kinderen mag 'werken'.*

*Tijdens deze avond zullen er veel kwartjes vallen, zal ik vertellen en is er ruimte voor interactie. Ik verheug me erop.*

Gerdien



**Aanmelden kan tot 30 maart 2022 via mailadres: [ikc-holthuis@stichtingatos.nl](mailto:ikc-holthuis@stichtingatos.nl)**

**Er is max plek voor 35 mensen zolang de 1.5 meter regeling geldt.**